



Hendrik Verlinden

geboren te Niel op 14 oktober 1939
en omringd door zijn geliefde familie
van ons heengegaan op 11 november 2021

Wij danken jullie oprecht voor uw medeleven.



Zwaar werden de dagen, lang duurde de nacht

Hoe moeilijk te vechten bij ontbrekende kracht

Het viel niet mee om los te laten, elkaar te laten gaan

Je laatste tocht hebben we samen ondergaan

zoveel wilskracht zoveel vuur

zoveel vechten tot het laatste uur

Maar ondanks je verlies en de strijd om het leven

Heb je ons een heel veel geluk en ontzettend veel liefde gegeven